

Eredienst zondag 27 oktober aanvang 9.25 uur

Voorganger: Dhr. F. Werkmann

Gedachtenisdienst zondag 3 november aanvang 11.00 uur.

Voorganger: Ds. Hugo Habekotté, m.m.v. de zanggroep van Centrum West

In deze dienst gedenken we alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Alle nabestaanden hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van deze dienst. Bij het noemen van de naam kan het witte steentje van hun dierbare op de tafel met LICHT gelegd worden. Het is goed, ook als gemeente, om stil te staan bij al die gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en waarmee we ons nog steeds verbonden voelen en verbonden blijven voelen. Voor velen, ook de nabestaanden, is deze gedachtenisdienst altijd heel waardevol en indrukwekkend. We wensen allen een Goede en Gezegende dienst. Lenie de Boer - Keijzer

Dankdag voor gewas en arbeid: 6 november aanvang 19.30

Op woensdag 6 november willen we als wijkgemeente samen met wijkgemeente Grote Kerk dankdag voor gewas en arbeid vieren. Voorganger in deze dienst is ds. Geert van Meijeren. De dienst begint om 19.30 uur in de Rehobothkerk. Ieder van harte welkom. Namens de kerkenraad, Leen Weerheim.

Lunch.

Bijna is het weer zover. Op woensdag 30 oktober, na het koffie drinken, kunt u weer aanschuiven voor de maandelijkse lunch. Natuurlijk mag u ook alleen koffie drinken of alleen voor de lunch komen. Graag wel even opgeven op de lijst na het koffie drinken op zondag. Hartelijk welkom. Namens de diakenen Jaap Kleijwegt

Zwerven door de Westwijk Brood voor het hart.

Dit is mijn laatste bijdrage aan de rubriek Zwerven door de Westwijk. Zoals u weet is voor mij de levensfase van het pensioen aangebroken. Gelukkig mag ik de aandacht voor het werk in de Westwijk overdragen aan een enthousiaste groep meedenkers uit de protestantse gemeente Vlaardingen. Langs de zijlijn kijk ik mee hoe deze groep mensen de aandacht voor de Westwijk overneemt. Ik 'loop mee', zogezegd. Ik ben blij met de meedenkers, omdat er voor de kerk belangrijk werk ligt in de Westwijk. Er zijn buurtbewoners in de Westwijk die aandacht voor hun leefwereld kunnen gebruiken. Die aandacht kun je 'pastoraat voor de wijk noemen', mensen uit de kerk 'lopen mee' met buurtbewoners. Samen met buurtbewoners kunnen de meedenkers uit de geloofsgemeenschap op zoek gaan naar hoe het goede leven eruit kan zien in de wijk. Daarvoor is contact nodig tussen de meedenkers en de buurtbewoners. Sinds 2022 loopt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De regering van Nederland heeft twintig gebieden in Nederland aangewezen waar het leven van veel mensen nog niet echt goed gaat. De woningen in die gebieden zijn soms niet goed, de samenstelling van de bevolking roept spanningen op, mensen kunnen niet meekomen op de arbeidsmarkt, de jongeren in de wijk hebben weinig kansen, er is sprake van jeugdcriminaliteit. De Westwijk in Vlaardingen is aangewezen als één van die twintig gebieden. Om de verbetering van het leven in de Westwijk echt aan te pakken is het Programma 'Wij de Westwijk' gemaakt. Een groeiende groep kwetsbare inwoners heeft het lastig, bijvoorbeeld door stress, omdat ze moeilijk rondkomen, schulden hebben of zich onveilig voelen. Dit zorgt er ook voor dat jongeren de druk van de straat voelen en de trekkracht van de criminaliteit. De samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen, lokale organisaties en bewoners moet hier verandering in brengen. Deze samenwerking noemen we 'Wij de Westwijk'. Een van de doelstellingen van het programma is dat de buurtbewoners in de Westwijk kunnen meedoen met de samenleving. Dat ze dus op eigen kracht de weg vinden door het leven en door de maatschappij. 'Onze ambitie: binnen twintig jaar hebben de inwoners die nu opgroeien in de Westwijk dezelfde kansen als alle inwoners in Vlaardingen', zegt de leiding van het programmabureau. Zorg voor de kansen van kinderen en ouders, daar gaat het dus om. De kerk kan samen met 'Wij de Westwijk' de buurtbewoners ondersteunen om hun eigen kracht voor het leven te ontwikkelen. De kerk kan dat, omdat ze zelf ondersteund en gedreven wordt door het Evangelie. De boodschap van het Evangelie mag immers samen met de

buurtbewoners van de Westwijk vertaald en geschonken worden in de situaties waarin de mensen leven. Heel lang geleden, in de vorige eeuw, schreef de bekende dominee J.J. Buskes, 'de rooie dominee', een boekje waarin hij voor elke dag een gedeelte uit de bijbel besprak. Voor elke dag had hij een korte en treffende meditatie geschreven over een tekst uit de bijbel. Buskes was in zijn tijd in Amsterdam ook een soort buurtpastor, hij leefde mee met de mensen in zijn wijk. Zijn humor en wijsheid in zijn omgang met de buurtbewoners was groot. ('Bent u van het licht?', vroeg een volkse vrouw uit Amsterdam aan de man die midden jaren vijftig voor haar deur stond. 'Dat kun je wel zeggen', antwoordde dominee Buskes.). Het boekje met de overdenkingen noemde hij 'Brood voor het hart'. Met die woorden trof hij precies waar het om gaat in het Evangelie en in het buurtpastoraat. Ik hoop dat de aandacht die wij als geloofsgemeenschap op welke manier dan ook schenken aan de buurtbewoners om ons heen als 'brood voor het hart' wordt ervaren. Bart Starreveld

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.